

De 1^e plek: Sylvia Backelandt, uit 5VC

“De vrijheid van het heden”

Door het raam kijk ik naar buiten,
een land zo anders dan in het verleden
Geen geweren, pijn en angst,
maar de vrijheid van het heden.

Lopend op straat zie ik opeens,
iedereen die vroeger zo heeft geleden.
Geen vervolging en terreur,
maar de vrijheid van het heden.

Denkend aan toen denk ik,
het lijkt zo lang geleden.
Geen angst meer om te leven,
maar de vrijheid van het heden.

Het leven zo vredig,
met zoveel mogelijkheden.
Niet meer vechten voor het leven
maar de vrijheid van het heden.

De vreugde van de mens,
maar toch zo ontevreden.
Geen steden in puin en mensen verscholen,
maar de vrijheid van het heden.

De vrijheid om te mogen leven,
lijkt zo vanzelfsprekend.
Daarom moeten wij blijven streven,
Voor de vrede,
Voor de vrijheid van het heden.