

Atelierlint Soest 2020

Vandaag krijgt u geen fraai sonnet
Te horen, als voorheen
Geen naamdicht ook of limerick
Ik draai er niet omheen

Ik geef u slechts een simpel vers
Op rijm gezet, dat moest
Waar in ik kond mag doen van wat
Zich voor gaat doen te Soest

Het valt niet mee, vandaag de dag
De crisis maakt het zwaar
Met anderhalve meter slechts
En 't is nog lang niet klaar

Het leven, dat ligt op z'n kont
Bedrijven die gaan stuk
De winkels sluiten een voor een
Geluk staat onder druk

Het is zo triest, veel mag niet meer
Het maakt mij depressief
Het past haast niet bij deze tijd
Het is zo destructief

Maar er is hoop, vertel ik u
Iets houdt ons op de been
Dat is de kunst met kleine "K"
Die kunst houdt ons bijeen

Want mooi is de traditie, die
Te Soest blijft voortbestaan
Van 't lange lint der ateliers
Waarlangs we blijven gaan

De kunst in meer dimensies, ja
Een beeld, een schilderij
We gaan het allen weer bezien
Want dát, dát mogen wij

Huld' aan de kunstenaars, die toch
Ondanks veel tegenslag
Trouw bleven aan hun schone taak
Het maakt mij blij. Ik lach!

Ruud van der Vliet, 18 september 2020