



Hospice
De Luwte

Wij zoeken uitbreiding van ons team van kookvrijwilligers.

Kom jij koken voor onze gasten in het hospice?

Houd jij van koken? En zou je graag iets willen betekenen voor de gasten van het Hospice en hun naasten? Dan is **kookvrijwilliger** echt iets voor jou.

Als kookvrijwilliger overleg je met je collega wie de gasten in huis zijn, wat hij/zij nog wel of niet eet en bespreek je de wensen van de gasten voor de avondmaaltijd. Ook naasten van de gasten kunnen mee eten. Momenteel bereiden de kookvrijwilligers de maaltijd thuis voor om deze in het hospice af te ronden. In de toekomst hopen we het bereiden van de maaltijd weer in het geheel in het hospice te doen. Doel is dat de gasten en hun naasten kunnen genieten van de warme maaltijd. Als kookvrijwilliger heb je natuurlijk contact met de gasten, maar dit is afhankelijk van de situatie. Terwijl jij aan het koken bent zijn er altijd twee collega vrijwilligers (zorgvrijwilligers) in huis.



Hospice De Luwte is een hospice waarbij wij een sfeer zoals-thuis nastreven. Dit houdt ook in dat het een keuken is zoals thuis. In het hospice is het soms heel druk, soms erg rustig. Soms wordt er volop door gasten gegeten en soms bijna niet meer. Hierdoor wordt er door de kookvrijwilligers in de ene periode meer gekookt dan de andere. Van de vrijwilliger vraagt het om te kunnen gaan met diverse situaties en hier de rust te kunnen bewaren in huis.

Wat zijn de kwaliteiten van een kookvrijwilliger?

- Je houdt van koken! Daarnaast kun je meedenken en rekening houden met wat er voor onze gasten mogelijk is qua eten.
- Je bent bereid om ca. eens per week te komen koken. Minimaal eens per maand tevens een dienst in het weekend. Feestdagen worden onderling verdeeld. Het roosteren van diensten gaat in onderling overleg. Doordat je met meerderen in een team werkt, is het eenvoudig om vakantieweken onderling op te vangen.
- De situatie in het hospice kan steeds verschillend zijn. Dit vraagt zelfstandigheid, samenwerking en meebewegen van al onze vrijwilligers.
- Een open en respectvolle houding naar gast en naasten.

Interesse? Neem contact op met Wilma Mout (coördinator vrijwilligers) via 035 6039450 of mail w.mout@deluwte.nl. Graag tot ziens!