

Friedenhoff.

(Friedehof.)





De grond van Fredenhoff, gelijk het eerst heette, was in het begin der 19<sup>de</sup> eeuw nog bouwland, maar werd gekocht door zekeren Heer Troorn, uit Amsterdam, die er een huis op bouwde. Hij schijnt echter de kosten van den toren, diens hij bouwen wilde, niet goed berekend te hebben; ten minste, toen het huis nagenoeg voltooid was, moest het weder worden afgebroken; de tuinhans-woning echter, benevens de stal en het koetshuis, bleven staan; de grond werd wederom bouwland. Van de afbraak van het huis, werd een nieuw Eriksheere opgebouwd.

De grond, met wat er nu nog op stond, werd gekocht door den Heer F. J. Harderwijk, eigenaar van Nieuwerhoek, en bouwland bleef het terrein tot na zijnen dood. Zijne dochter echter, Mevrouw Harderwijk, toen eigenares en bewoonster van Nieuwerhoek, heeft in 1845 of 1845 den grond van Fredenhoff, met den opstand, verkocht aan de Heer Rothuizen, te Amsterdam, die er op nieuw een huis op bouwde, en het voltooid ook, doch het niet heeft bewoond, want in het ongelukkige jaar 1846 ging hij fail, liet, en het nieuwe huis werd publiek verkocht.

Kooper werd de Heer Jonkheer H. F. Alwyn, Oud-Ontvanger van Belastingen, onder anderen ook in Amersfoort. Hij betrok het, met zijne dochter, voor winter en zomer; doch in 1853, (?), nadat die dochter gehuwd was met D<sup>r</sup> Hendrik Emanuel Faure, toen Predikant te St. Stephens, Kaapstad, is hij ook naar Zuid-Afrika vertrokken.

Diens ten gevolge werd Fredenhoff weder verkocht, en kwam nu in het bezit van Jonkheer Albert Lourens Cornelis Fabricius van Heukelum, gehuwd met Wiskjen Barones van Heemstra; zij hadden een nog zeer jong kindje, en bewoonden het huis voor winter en zomer. Ruim een jaar nadat dat gezin aldaar was komen wonen, had de Heer Fabricius het ongeluk van, van de trap naar de bovenverdieping,





naar beneden te storten, waarop nagenoeg onmiddellijk de dood is gevolgd. Op 10 October 1055 ging de weduwe een tweede huwelijk aan, en wel met Evert Jost Barons Lerre van Adward, doch reeds in 1056 vertrok dat gezin naar elders, en de plaats kwam weder in veiling.

Thans werd koopman Jonkheer Eduard Willem van Weede, te 's Gravenhage, die er alleen des zomers verblijf hield. Hij had een groot gezin, en liet het huis aanmerkelijk vergrooten; ook heeft hij het bouwland, langs den straatweg over de plaats, tot weiland laten maken. Hij overleed te 's Gravenhage op 1019.

Waarschijnlijk wel bij testamentaire beschikking, werd nu eigenares zijne dochter, Jonkvrouw Renée Henriette van Weede, echtgenoot van M<sup>o</sup>. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, sedert 31 Maart 1001 Burgemeester van Soest. Deze heeft het huis, tot zijn woonhuis, geheel laten verbouwen, en ook de plaats zeer verbeterd, door in 1901 het oude tolhuis, aan den straatweg van Amersfoort naar Naarden, waarin vroeger ook de vergaderkamer der Commissarissen over dien weg, en hun archief, was geweest, aan te koop en af te breken; hij trok den grond bij zijne plaats, zoo dat het Oude Grachtje nu niet meer langs, maar door Gredehof, zooals het thans heet, loopt.

