

Bosch en Heuvel.



Sedert hoelang, is mij niet bekend, doch in October 1047 was Bosch en Heuvel in het bezit van den Heer Claas van de Stadt, Houtkoopster te Amsterdam. Hij had het plaatsje niet gebouwd, maar heeft het waarschijnlijk gekocht uit de nalatenschap van den overleden Heer Jan Citters, bij zijn leeuwenkerk, rooij der Hervormde Gemeente. De Heer van de Stadt was gehuwd met Hillegonda Ida Holst, en met deze zijne echtgenoot, en eene nog ongehuwde dochter, woonde hij het elken zomer gedurende eenige maanden. De Heer van de Stadt overleed, te Amsterdam, op 23 September 1052, (zijne vrouw volgde hem in den doot op 5 Maart 1056), en het plaatsje werd verkocht.

Koopster werd de Heer Pieter Gallenkamp Pels, sedert 14 Februari 1050 Burgemeester van Soest. Deze maakte nog al veranderingen aan het huis, vooral uitwendig naar de zijde van den straatweg, en betrok het met zijne vrouw, Elisabeth Collette Françoise Priouss, geboren 1009, en twee nog ongehuwde dochters. Hij woonde aldaar tot aan zijn overlijden, op 15 Maart 1069. Evenzoo de weduwe, met die beide dochters, tot aan haren doot op 10 Juni 1002.

Daarna werd het plaatsje gekocht door M^r Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, sedert 31 Maart 1001 Burgemeester van Soest, die het echter niet zelf heeft bewoond. Ik meen dat het enkele jaren heeft ledig gestaan, doch ten slotte in eigendom overging aan den Heer Floris Coenaad. Huysken, van Amsterdam. Deze liet het huis, vooral inwendig, belangrijk verfraaien en verbeteren, en breidde later den grond zeer uit, door aan te koopster, en er bij aan te trekken, het terrein, waar vroeger de stal van den Heer Kluppel op stond, maar dat toen de boomkweekerij was van den Heer G. A. Lodewijks.

0

