

25

De Hourel.

(Sleeswijk - heurel).



Tot op enkele jaren voor 1867 was dit terrein nog bouwland, aan den voet van den Engh; tot Buitenplaats, met tuinmans-woning, stal, en koetshuis, en eenig bouwland er achter, werd het aangelegd door den Heer Rohling, koopman in linnen, enz., te Amsterdam. In die dagen heette de plaats "De Heurel", en werd alleen des zomers bewoond. Uit welke oorzaak is mij niet bekend, maar omstreeks 1861 begon de eigenaar zijn zomerverblijf te verhuren, ten minste, omstreeks dat jaar werd het bewoond door Mevrouw van Asjendelft de Coningh, geboren uit Rotterdam. Hij was de echtgenoot van den Heer Cornelis Theodoor van Asjendelft de Coningh, Koopraadly Kapitein voor de grote vaart, die toen voor langen tijd op reis was. In 1864 vertrok dat gezin, ik meen naar Japan.

Daarna werd de plaats gehuurd, en voor winter en zomer bewoond, door Mevrouw Johanna Agatha van Swinderen, dochter van Mr. Onck Ouijinx Jacob Johan van Swinderen en Catharina Cornelius van Naamen, te Groningen. Tervijl zij daar woonde is zij, op 21 Augustus 1873, te Soest gehuurd met Mr. Onck Ouijinx Stan Numan, (geboren 4 September 1840, en overleden op 4 November 1899), en vertrok naar 's Gravenhage.

Gedurende de beide eerstvolgende jaren, werd de Heurel in huur bewoond, door Mevrouw de Gredorre van den Heer Andries de Gilder, geboren, voor wie in Utrecht, op de Rijnkade, een nieuw huis gebouwd werd.

Nu werd de Plaats gekocht door den Heer Dethlof Siem, meubelmaker in Amsterdam. Hij was een Sloesrijker, geboren op 30 October 1815, en had, naar men verhaalde, eenen hogen prijs getrokken in een buitenlandsche loterij. Hij gaf aan huis en Plaats den naam van "Sloesrijk-Heurel", en betrok het elken zomer met zijn gezin. Hij heeft het huis, inzonderheid



uitwendig, heel verfraaid en verbeterd, niet het minst door er een verdieping boven op te laten zetten. Hij overleed op 13 Mei 1900, en daardoor ging deze bezitting over op zijn en zoon, Johan Adolf Ferdinand Siem, gehuwd met Johanna Koolbergen, welke echtelieden op 10 Juni 1904, op de Jacob-Catskade, № 7, te Amsterdam, hun twaalf-en-eenhalfjarig huwelijksfeest vierden.

2

6

7