

Birkhoren.

A. J.
Hendr
son.

P. F.
Ferry

Eig
190

A. J. van der Ha, Binkhoren, een landgoed van ongeveer 100 Bunder
Haarijkst. Hoend. groot, ligt wel niet binnen de grenzen der Gemeen,
van Nederl., i.v. te Soest, maar toch, aan den Looarteweg, in de
Lage Bircht, zo' slak er tegen aan, en zo' ver
van de stad Amersfoort, dat de pachters der boer-
derij, welke nu nog Binkhoren heet, voor kerk en
school, zich meer aan Soest dan aan Amersfoort
aangesloten. Ook liggen eenige landerijen, die tot
die boerderij behooren, onder Soest.

Vroeger heeft er ook een Heerenhuis gestaan,
ter plaatse waar nu nog de Looarteweg, met een
bochtje, een weinig naar de Lem ombuigt, en aan
overblijfsels van hoge beukenhagen en van een
boomgaard, die in mijnen tijd aan die zijde nog te
zien waren, meende ik te mogen besluiten, dat
het Heerenhuis vroeger aan de noordzijde van den
weg gestaan had.

Van de vroegere geschiedenis van het Landgoed
P. Pijpers, leml. Binkhoren, is mij niets bekend, maar in 1803 was
Tempelant. de Heer Gijbert Jan Methorst eigenaar van dezen
„Loothof”.

Eigen staard; In 1804 werd het aangekocht door den Heer Jan Cock
1907. Afl. 15. Blomhoff, en door dezen tot aan zijn dood, op 19
Oktober 1853, bezeten. Deze Heer Cock Blomhoff
was een merkwaardig man. Hij was op 5 Augustus
tus 1779 te Amsterdam geboren, en werd op zijn
15^{de} jaar ladel, ten einde deel te nemen aan
den veldtocht tegen de Fransen; in het jaar
1795 verliet hij den militairen dienst, en
week met zyne ouders naar Duitschland uit. In
1799 trad hij weder in dienst bij de Jagers, en voor
de de mislukte bezetting van Gelderland bij.
Lust voor den handel dreef hem daarop naar
Londen en Bremen, en in 1805 ging hij, als ex-
varend handelsman, naar Java. Daar trad hij
echter, in 1808, opnieuw in militairen dienst,
en werd benoemd tot Luitenant-Adjutant
van den Gouverneur-Generaal, Herman Willem
Daendels, die hem, in 1809, aansteldt tot Pakhuis-



meesten, en Secundus van de Nederlandsche Factorij op Desima, terwijl Hendrik Doeffer daar, sedert 1804, Hoofd van den Nederlandschen handel was. Tientien jaren lang, van 1809 tot 1823, bleef Blomhoff op Desima, met uitzondering van het jaar 1813. Van 1807 tot 1813 deed geen Nederlandsch schip Desima aan, en in 1813, toen Nederlandsch Oost-Indië door de Engelschen in bezit genomen was, zond de Opperkoopman Doeffer den Steer Cock Blomhoff naar Java, om met Sir Thomas Stamford Raffles, sedert 1811 Gouverneur van dat eiland, te onderhandelen over de overgave van Desima. Deze liet Blomhoff gerangen nemen, toen hij met verontwaardiging het voorstel afsloeg, om voor 15000.- rijksdaalders het seint te verraden, dat aan de schepen van Europeesche Mogendheden den toegang tot de Japansche havens gewezen zouw. Blomhoff, de parlementair, werd naar Engeland veroordeld, en bleef daar gerangen tot aan de herstelling van Nederland in 1815. Toen benoemde L. M. Roring Frillew I hem, als belooning zijner diensten, tot Opperhoofd van den handel met Japan, en alzo tot opvolger van den Steer Doeffer, maar de terugkeer van Napoleon in Frankrijk, vertraagde zijn vertrek naar Desima tot in 1816. In 1823 diende hij het verzoek in om eerst ontslag, dat hem verleend werd, met dankzegging voor de grote diensten aan het vaderland bewezen. In 1824 keerde hij voor goed terug, en vestigde zich te 's Gravenhage, van waar hij, zoals gezegd is, in 1844 naar Amersfoort verhuisde, waar hij op 19 October 1853 overleed.

Indien de Steer Jan Cock Blomhoff het Huis Birkhoven in 1844 nog heeft bewoond, dan is het toch niet vele jaren aaneen geweest, want, zoo, als reeds gezegd is, het was in 1847 reeds afgebroken. De familie Blomhoff woonde toen, als ik mij niet vergis, op "Nederberg", vlak bij de stad Amersfoort, doch betrok des jorers, voor eenige weken,



enkele vertrekken van de groote w.
de Lage-Birekt, vlak nabij de plaats waar het
Heerenhuis had gestaan. Op Nederberg heeft
H^r Jan Cock Blomhoff, die na den dood zyns
vaders eigenaar van Birkhoven was, meen ik,
ook gevonden, maar toch ook in Utrecht, want
hij was Griffier bij het Provinciale Gouvernement;
en ook in Baarn, want hij was Lid der Provin-
ciale Staten.^{nu het duidelijk is dat hij voort} Ook hij bracht in den aan-
vang eenige zomers op de boerderij Birkhoven
door, welke haren oude naam behield tot he-
den toe, maar oorspronkelijk liet de nieuwe eigenaar
op alle hekken en sluitboomen langs den straat,
weg, naar de zijde van de heide, den naam „Japan“
schilderen; en toen hij later aan den straatweg,
maar nu veel verder in de richting naar Amers-
foort, een nieuw Heerenhuis liet bouwen, werd
dat „Miaoco“ gedoopt, den naam der hoofdstad van
Japan. Daar vertoefde de familie des zomers, doch
des winters in Utrecht. De heer H^r Jan Cock
Blomhoff overleed in 1900, en zijn eredure,
Merroum Sara Maria Cock Blomhoff, geb. Meijonk,
rouw van der Poll, op 17 Maart 1907. Daar zij geen
kinderen nalietens, werd al spoedig aangekondigd
dat de geheele bezitting in het openbaar zou
verkocht worden, gelijk dan ook op 23 Augustus
1907 is geschied. Het geheele Landgoed bracht
op f 109.120.- De Gemeente Amersfoort kocht daar
van 36 perceelen, nl. de boomen op die perceelens
voor f 19.227,50.- de grondert, met des daarbij be-
hoorende gebouwens, voor f 34.400.- de kosten be-
droegen f 6235,77.- zoodat die koop aan de Stad
in alles op f 59.863,24.- kwam te staan. Het doel
van diens aankoop was hoofdzakelijk, om de zogenaam-
de „Japansche boschjes, als openbare wandelpaats
te behouden.



