

Horst en Berg.

(Eikenhorst).



In 1060 kocht de Heer Frans Boekhorst van den Heer A. de Wilde, van Tynenburg, den grond, die daarna tot een Buitenplaats werd aangelegd, welke door dien Heer en zijne vrouw, kinderen hadden zij niet, jaarlijks gedurende eenige maanden werd betrokken. Op de plaats van een roeiger boerderytje, werd het huis opgetrokken, en het terrein, dat van bescheiden omvang was, met smaak aangelegd; een en ander noemden zij, Stort en Berg, naar een deel van beiden geslachts-namen. Des winters woonden zij in Amsterdam, waar zij, niet lang na elkander overleden, en hun zomerverblijf werd, in het jaar 1065, in het openbaar verkocht.

Kooper werd de Heer Gerrit Werwink Wesseling, te Amsterdam, die er ook alreder met zijne vrouw, geboren Louisa Theodora Elisabeth van Berck Colenbrander, en hunne kinderen, alleen des zomers gebruik van maakte. Deze eigenaar veranderde den naam der plaats in Eikenhorst. In 1067 kwam de Heer Wesseling, door een ongeluk met een spoorrijtuig, bij de doorgaaring van Holland op zijn Smalst, en den aanleg van den harendam bij Opmeiden naar zee, om het leven, doch de weduwe werd er eigenaresse van, en kwam ook daarna jaarlijks, met hare kinderen, gedurende eenige maanden op Eikenhorst. En zoo is het gebleven tot aan haar overlijden, in 1076. Toen ging het bezit van dit, wel stil doch liefelijk gelegen plekje, in de onmiddellijke nabijheid van het bosch achter het park van Soestdijk, over op haren zoon, den Heer Frederik Hendrik Wesseling, gehuwd met Maria Rebel, die er eenige zomers achtereen, met zijn gezin gebruik van maakte. Maar toen de wandeling, in het bovengenoemde deel van het Soestdijkers bosch, voor het publiek beperkt werd, vond hij Eikenhorst te stil, en huurde een villa aan den straatweg in Soest, in de nabijheid van het Gemeente-huis. Hij verkocht in 1090 zijn buitenverblijf aan de Teenkhuizen, doch een nieuw boerderytje daar achter, Jacoba's hoeve ge.

Eige
bl.



naamd, bleef zijn eigendom.

Eigen Haard 1906, bl. 275-270. Kooper van de Plaats werd de Heer Adrianus Willem Beckeringh, woonachtig te Amsterdam, die huis en tuin nog al verbeterde en verspraaide. Hij kocht er een in de nabijheid gelegen terrein bij, waerop reeds eene woning stond, welke hij in 1702 liet verbouwen, en tot Herstellings-oord inrichtte. Onder den naam van „Boschlust”, werden daar jaarlijks, van 1 Juni tot 30 September, geheel kosteloos, een twaalftal zorakke, en herstellende, vrouwen en ~~kinderen~~^{opzieses} opgenomen, die niet in staat waren ft.- per dag voor pension te betalen, welk bedrag in vele inrichtingen van dien aard, als minimum, gevorderd wordt. De Heer Beckeringh had, voor zijn doel, de medewerking ingeroepen van een bekend Diaconesjen-huis te Amsterdam, en verzocht hem aan te wijzen, wie van de talloze zorakken en herstellende, daartoe plaatse, het meest een verblijf op zijn rustoord zouden noodig hebben. Luster Nieuwenhuizen werd daar de dirigeerende Verpleegster, bijgestaan door twee Diaconesjen-zusters, die gelve ontspanning en buitenlucht behoeften. Op 2 Mei 1907 is de Heer Beckering overleden, in den ouderdom van 66 jaren, maar de weduwe blijft in het bezit van Eikenhorst, en is voornemens het Herstellings-oord Boschlust, in alles, op dezelfde wijze voort te zetten.

Eene kleine aantekening behoort bij dit onderwerp. Op sommige landkaarten van de Provincie Utrecht, of van een deel dier Provincie, leest men, ongerewer ter plaatse waar nu Eikenhorst ligt, het woord „De Beer”. Die plaatsnaam is stellig al tuschen de twee en drie honderd jaren oud, en komt van een geslacht, dat daar misschien gewoond heeft, maar stellig daar bezittingen had. Op een plattegrondje van het oude Eyckendael, nu deel van Soestdijk, ten jare 1674 door den „Gezworen Landmeter” Joannes Leupenius vervaardigd, grenst die Hofstede aan de Deenhuisen, ten zuiden en ten noorden, aan de eigendommen van Rutger de Beer. Ten jare



1005 woonde er een Lezer de Beer op Landlust, aan het Lange-Eind, dus nog vóór D^r. D. F. van der Pant, ja, misschien ook nog vóór den Heer A. Feij, terna, en de herinnering aan den laatster was, in het midden der vorige eeuw, nog lang niet uitgestorven, zooals men bij de bespreking van die Buitentplaats zien zal. Dat "De Beer's-veld" ^{was} ~~was~~ eens een groot vierkant stuk heide er veen, hoog en laag, langs de Pijnenburger-grift, en een heel eind ver het Veer in loopende, waaraan nu en dan stukken verkocht zijn. In de vorige eeuw was er eigenaar van de Heer A. de Wilde, van Pijnenburg, en van dezen kocht de Heer Wespeling het stuk, aan Eikenhoest grenzende, waarop hij dennebosch liet planten, en het bovengenoemde boerderijtje aanlegde.

