



Alice Silbermann

Berlijn 25 juni 1905

Auschwitz 24 september 1943

38 jaar

Alice kwam 20 juni 1938 van Berlijn naar Den Haag. Daar woonden in de Joodse gemeenschap al een aantal Silbermanns, mogelijk familieleden. Als beroep werd op haar persoonskaart genoteerd 'correspondente'.

Vanaf september 1940 mochten Joden met een niet-Nederlandse nationaliteit niet meer in Den Haag wonen. In februari 1941 kwam Alice tegelijkertijd met de familie Kamm, die ook uit Duitsland gevlucht was, naar Soest. Deze familie bestond uit de broers Rudolf en Albert, hun vader Siegfried, de vrouw van Rudolf, Bianka Freuthal en haar moeder Hilda. Zij allen woonden in Soest op hetzelfde adres, Stadhouderslaan 96.

De familie Kamm dook niet onder omdat de broers Albert en Rudolf Kamm lid waren van de Joodse Raad en daarom voorlopig vrijgesteld waren. Ook Alice dook niet onder, het is niet duidelijk hoe ze tot 22 april 1943 in Soest kon blijven wonen, mogelijk omdat ze op hetzelfde adres woonde als de familie Kamm.

Op 22 april 1943 werd ze, samen met de familie Kamm, weggevoerd naar Vught.

De leden van de familie Kamm werden al in mei en juli overgebracht naar Westerbork. Alice ging op 20 september naar Westerbork, vanwaar ze de volgende dag op transport werd gesteld naar Auschwitz. Op 24 september werd ze daar vermoord.



Tijdens haar verblijf in Vught heeft Alice, blijkens haar persoonskaart van de Joodse Raad, pogingen gedaan om in aanmerking te komen voor uitzetting naar Palestina waar haar moeder woonde. Op deze kaart staat vermeld dat zij in het bezit was van een Albersheimverklaring, een medische verklaring, ondertekend door Albersheim een lid van de Joodse Raad, op grond waarvan men kon aantonen lichamelijk geschikt te zijn voor het pionierswerk in Palestina.

Op 24 september, de dag waarop Alice is vermoord, blijkt er nog een verzoek van Alice te zijn binnen gekomen, niet duidelijk bij wie, om terugplaatsing naar Vught. ¹

Bronnen

Archief Eemland

arolsen-archives.org

joodsmonument.nl

niod.nl

openarch.nl

¹ Voor en tijdens de oorlog wilden veel Joden heel graag naar Palestina verhuizen. Alleen kwam je Palestina niet zomaar binnen. Zo moest je een immigratie-certificaat hebben en Palestijns staatsburger of naaste familie daarvan (vrouw en kinderen) zijn. De personen die aan deze voorwaarden voldeden stonden op de zogenoemde Istanbullijst.

<https://www.niod.nl/nl/70jaar-wo2/joden-uit-bergen-belsen-komen-aan-palestina>