



## ACHTERGRONDINFORMATIE

### Mevrouw Alma/ Altena Milda Beekman-Martin

Mevrouw Alma / Altena Beekman – Martin werd op 14 mei 1898 in Utzberg, Duitsland geboren. Zij trouwde in 1932 met Hendrikus Gerardus Beekman, een leraar Nederlands. Hendrikus overleed in 1934.

Het echtpaar woonde op de van Lenneplaan 70.

Tijdens de oorlog kwam op dit adres de Knokploeg Soest bij elkaar. De basis van de knokploeg was een verzetsgroep, die begin 1943 ontstond. Leden van deze groep waren o.a. Beer van Veenendaal en Rein Hogeboom uit Soest. Willem Lengton uit Zwolle dook onder in Soest, nadat hij in juni 1943 de oproep voor de Arbeitseinsatz had gekregen. Hij was een kennis van Beer. Willem werd de leider van de verzetsgroep. De groep hield zich bezig met hulp aan onderduikers, o.a. door het verstrekken van bonkaarten. Degene die de bonkaarten leverde werd in augustus 1943 opgepakt en daarom moest de groep op een andere manier aan bonkaarten komen. Daarom ging de groep overvallen plegen en werd zo de Knokploeg Soest. De acties en overvallen vonden plaats buiten Soest maar de Knokploeg kwam wel bijeen in Soest.

Alma Beekman was zeer actief in het verzet, Joden en verzetsmensen konden altijd bij haar terecht voor onderdak. Ze stond onder de leden van de knokploeg bekend als Mama Beekman, kortweg Mama. Een van de leden, Eb Huttinga, vertelde: “Als wij de boodschap kregen om bij Mama te komen en ons meisje mee te nemen, dan betekende dit, dat we naar de Van Lenneplaan moesten komen en ons pistool mee moesten nemen. Met andere woorden: we gaan op actie.”<sup>1</sup>

De Knokploeg Soest viel in februari 1944 uiteen. Door verraad van koerierster Miep Oranje uit Soest<sup>2</sup> werden in de nacht van 11 op 12 februari 1944 in verschillende huizen van verzetsmensen invallen gedaan.

Bij Alma Beekman werd in de nacht van 12 op 13 februari ook een inval gedaan door de SD. Beer van Veenendaal zat op de zolder van Beekman toen de Duitsers een inval deden en hoorde hoe mevrouw Beekman en haar Joodse onderduikers<sup>3</sup> gevangen werden genomen. Hij vluchtte met aan elkaar geknoopte lakens via het balkon de tuin in en wist te ontkomen. Hij dook onder in Hoogland en vervolgens in Nijkerk.<sup>4</sup>

Twee Amsterdamse politieagenten bleven achter in het huis in de hoop nog meer verzetsstrijders te kunnen oppakken. Ze wisten inderdaad drie mannen te arresteren, die nietsvermoedend naar de van Lenneplaan waren gekomen. De volgende dag kwam Dick Uiting binnenlopen. Hij schoot bij een worsteling een van de agenten dood en verwondde de andere, die kort daarop ook overleed. Zelf wist hij te ontkomen.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ronald Schalekamp, *Willem Lengton, de Zwolse verzetsheld*

<sup>2</sup> Over Miep Oranje, zie Richard Hoving, *Miep Oranje*

<sup>3</sup> De namen van de Joodse onderduikers zijn niet bekend

<sup>4</sup> Ronald Schalekamp: Willem Lengton

<sup>5</sup> Richard Hoving, *Miep Oranje*

Wat er met Alma Beekman gebeurde direct na haar arrestatie is niet bekend.

Zij kwam op 10 maart 1944 in kamp Vught terecht vanwaar ze op transport ging op 29 juni 1944.<sup>6</sup> Op 2 augustus 1944 werd ze ingeschreven in concentratiekamp Ravensbrück.<sup>7</sup> Waar ze in de tussentijd is geweest is niet bekend. Eind april werd Alma gered door de zogenaamde Witte Bussen. De Witte Bussen was een reddingsactie van het Zweedse Rode Kruis en de Deense regering in het voorjaar van 1945, primair gericht op het bevrijden (met toestemming van de Duitsers) van Scandinavische gevangenen uit Duitse concentratiekampen. Na de evacuatie van Deense en Noorse gevangenen kreeg het Zweedse Rode Kruis ook toestemming om gevangenen uit andere landen naar Zweden te brengen. Met de actie Witte Bussen zijn 249 Nederlandse vrouwen uit het kamp Ravensbrück gered.

Jan van Ommen heeft onderzoek gedaan naar deze actie. Op zijn website staat een lijst met Nederlandse vrouwen die uit Ravensbrück gered zijn.<sup>8</sup>

Alma Beekman Martin komt op deze lijst voor. Zij kwam volgens deze lijst in Malmö aan op 27 april 1945.



9

Op 20 augustus 1945 is zij per vliegtuig gerepatriëerd. Op een kaart, bewaard in de cartotheek van de Joodse Raad, gericht aan Volksherstel Amsterdam, stond vermeld, lijst Zweden.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> <https://arolsen-archives.org> Inschrijving kamp Vught

<sup>7</sup> **Ravensbrück** was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg/Havel, vijftachtig kilometer ten noorden van Berlijn.

Tussen 1939 en 1945 werden 132.000 vrouwen en kinderen, 20.000 mannen en 1000 vrouwelijke tieners als gevangene geregistreerd. De gevangenen, onder wie Roma, Sinti, politieke gevangenen, verzetsstrijders en Joden, kwamen uit veertig landen. Er werden negenhonderd Nederlandse vrouwen gevangen gehouden, onder wie vijfenzeventig met een Joodse achtergrond. De vrouwen werden ingezet als dwangarbeider.

Tussen de 20.000 en 30.000 gevangenen zijn daarbij omgekomen. Andere bronnen spreken van 90.000 tot 92.000 slachtoffers. Zij kwamen om door executies, honger of ziekte of als gevolg van medische experimenten.

<sup>8</sup> Jan van Ommen, *1945 Naar Zweden*. <https://nl.vanommen.de>

<sup>9</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte\\_Bussen](https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Bussen)

<sup>10</sup> <https://arolsen-archives.org>

Uw naam: Beekman Martin

Uw voornamen: Alma

Uw geboorte datum: 14-5-1908 / Soest

Uw adres: lijst Tweeden / Kennepark 70

U is gehuwd met: 20/10/45 per overlijden gescheiden

Bijzonderheden omtrent U zelf:

Zelf ondergedoken geweest? Ja/Neen.

Laatste legale adres: .....

Zelf gedeporteerd geweest wegens: .....

Zelf in het Buitenland werkzaam geweest? Ja/Neen.

Indien U in Nederland gedwongen werd te verhuizen, vult U dan hier in het adres vóór deze verhuizing: .....

Op 21 augustus 1945 vroeg Alma in Soest een nieuw persoonsbewijs aan op adres Van Lenneplan 70.<sup>11</sup>

Beer Veenendaal vroeg op ditzelfde adres op 22 augustus 1945 ook een PB aan.

Na haar terugkeer plaatste Alma een advertentie in de Soester Courant van 28 september.

Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank voor de groote belangstelling bij mijn thuiskomst uit het concentratiekamp Ravensbrück (Duitschland).

A. BEEKMAN.  
Van Lenneplan 70.

In april 1947 hertrouwde ze in Soest met de onderwijzer Jan Gorter.<sup>12</sup>

Vanwege haar verzetswerk ontving Alma Gorter-Martin het verzetshedenkingskruis.<sup>13</sup>



<sup>11</sup> Lijst aanvragen PB's Archief Eemland 911-295

<sup>12</sup> Soester Courant 25 maart 1947

<sup>13</sup> <https://www.tracesofwar.nl/persons/74928/Gorter-Martin-Alma-M.htm>