

Oud-Soester hoofdpersoon in spannend boek

Oorlogsvlieger/verzetsman Jan Linzel: ‘een gewoon mannetje dat graag vloog’

“Denk erom dat je geen held van me maakt. Oorlog is ellende, onmenselijkheid en absolute waanzin. Ik ben maar een gewoon mannetje geweest dat graag vloog. Op de grond was ik helemaal niet zo goed, hoor. In zo'n loopgraaf zitten en van alle kanten beschoten worden, D-Day - dat zou niks voor mij zijn geweest. In een vliegtuig kan je tenminste nog uitwijken. Dat is helemaal niet zo heilhaftig.”

Met dit citaat bestaat de journalist Peter Gerrits het boek “De Mei-vliegers”, waarin de persoonlijke lotgevallen worden beschreven van frontvlieger Jan Linzel, in de meidagen van 1940 sergeant-vlieger bij het Wapen der Militaire Luchtvaart, zoals de Luchtmacht destijds heette. Het spannende verhaal (“geen jongensboek”, volgens de uitgever) beschrijft wat Linzel, destijds wonende aan het Kerkpad, allemaal meemaakte als een van de weinige Nederlandse piloten die - met hopeloos verouderd materiaal - de ongelijke strijd aaneen had met de Luftwaffe, waarmee de Duitsers de Nederlandse tegenstand in enkele dagen braken.

Het heeft wat moeite gekost om Linzel aan de praat te krijgen, zo bleek tijdens de presentatie van het boek, afgelopen vrijdagmiddag in de toepasselijke ambiance van het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Linzel kreeg daar het eerste exemplaar aangeboden, evenals zijn kameraden Guus Kiel en Carel Steenman. Ook zij maakten deel uit van dat handjevol gevechtsvliegers dat het opnam legen de Duitse overmacht, en niet zonder succes. Linzel schoot op 10 mei 1940 een Messerschmidt neer in de buurt van Ypenburg, waarbij hij zelf een voltoef kreeg en zich per parachute in veiligheid wist te brengen, en ook zijn collega's lieten zich niet onbenadigd.

In “De Mei-vliegers” staan hun lotgevallen uitgebreid beschreven, maar vooral die van hoofdpersoon Jan Linzel, die als kind in Grootingen al meer bezeten was van vliegtuigen en vliegen, toen zijn ouders zich in Soest vestigden, de kans greep om zijn beret op Soesterberg te halen.

Linzels persoonlijke geschiedenis komt uitgebeeld aan de orde. Uitstaand de aanloop naar de oorlog, maar ook zijn lotgevallen na de capitulatie, als hij na veel omzwervingen en mislukte pogingen als Engelandvaarder tenslotte in Groot-Brittannië arriveert. Met de Britten vecht hij opnieuw nu als R.A.F.-oorlogsvlieger, tegen de Duitsers. Na



de oorlog werd Linzel o.a. commandant-vuurleider op Vlieoland en na het beëindigen van zijn militaire loopbaan vestigde hij zich met zijn vrouw in Ierland, waar hij nog altijd woont.

Oranjekrant

Een belangrijk deel van Linzels lotgevallen speelde zich, met name in de eerste jaren van de bezetting, in Soest en omgeving af. Hij speelde een rol in het verzet en was bijvoorbeeld een van de oprichters van de Oranjekrant (gedrukt op papier dat bij drukkerij Smit - uitgeefster van de destijds verboden Soester Courant - werd gehaald), samen met legendarische figuren als de journalist Han Doorn (ongekomen in 1944), Jan Schalkx uit Soestdijk, aan wie Linzel het werk voor het illegale blad overdroeg toen hij naar Engeland vertrok, en de drukkers, de gebroeders De Bruin aan de P.C. Kuypersstraat.

Ook andere Soester verzetsmensen worden in het boek genoemd.

Jan Schalkx

In de epiloog van “De Mei-vliegers” worden Schalkx’ eigen lotgevallen in het kort verhaald, o.a. zijn arrestatie en zijn (misla��) executie op de Heideweg. Ook Schalkx, die nog altijd in Soest woont, deelde vrijdagmiddag in het respect en de dankbaarheid die in deze periode van “gedenken” verdienst uitgaat naar de mensen die zich in de oorlogsjaren met grote moed en zelfopoffering onderscheiden van zoveel

Met enkele familieleden bekijkt de oud-Soester oorlogsvlieger Jan Linzel het boek dat in het Luchtvaartmuseum werd gepresenteerd.

landgenoten die de zaken maar liever op hun beloop lieten.

“De Mei-vliegers” is al met al een indringend geschreven tijdsdocument van 256 pagina’s, voorzien van veel authentieke foto’s en documenten die nog niet eerder gepubliceerd werden. Het boek is uitgegeven door “De Nederlandse Biografie”, in samenwerking met Bosch en Keuning in Baarn. Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar voor f 49,50.