

# Toen shoppen nog winkelen was

## Derde boek uit over iconische Soester bedrijven

**SOEST** Met de feestdagen voor de deur breekt voor een bovengemiddeld aantal mensen een periode van shoppen aan. Dat kan straks ook in een huiskamer met de thermostaat op 19, zonder dat internet er bij aan te pas komt. Winkelen aan huis.

Johan van Beek

In hun derde boek over Soester Iconische Bedrijven gaan Peter Beijer en Lex Bergers terug naar de tijd dat je sowieso nog naar de winkel moest. Sterker: de venters stappen in deze uitgave van hun bakfiets of uit de elektrische melkwagen en openen zelfs de achterklep van hun stationcar. Allemaal voor de deur van de klant. Veel bakkers dit keer, maar ook de groenteboer en niet te vergeten de schillenboer (Huib Bee-mer) komen langs in de 155 pagina's tellende winkelstraat van papier. Daarin blijkt overigens wederom het archief van de Soester Courant zowel in woord als in beeld een belangrijke bron te zijn geweest.

Kris kras toeren Beijer en Bergers met hun boodschappentas door Soest, om af en toe ook even stil te staan bij grotere werkgevers. Zoals Howson-DuPont waarvan de medewerkers tussen de offsetplaten door konden spreken van 'the roaring eighties'. Peter van den Brakel en Sylvia en Henk Drost halen de her-



■ Linksboven met de klok mee: Van Weedestraat Jaren '70, 'Sinterklaas', Bas en Wijnle van de Hoef en de kruidenierszaak van Gerth.

inneringen naar boven. Zoals Hans, Lieke en Gerard de Rond het boek bekleden met memoires van de stof-ferderij/woninginrichting van hun vader Joop aan de Laanstraat. Een jaar lang hebben de schrijvers van Uitgeverij Peles gewinkeld in Soest en Soesterberg. De bonte bundeling biedt de lezer alles binnen handbereik. Van de groente-

zaak van Jan en Corrie van Dassel-jaar hoeft je maar één bladzijde om te slaan om bij Reisbureau Gerth een buitenlandse bestemming uit te zoeken. Misschien wel ergens in Midden-Amerika waar de avocado's en de mango's vandaan komen die Van Dasselaar ooit in Soest introduceerde. (Wat niet iedereen meer zal weten, is dat de ouders van

Gerth een kruidenierszaak hadden). En wie na het kopen van een stukje paardenvlees bij Bokma aan de Beukenlaan nog wat speelgoed bij Van den Broek aan de Koniginelaan wil aanschaffen, hoeft zijn blik slechts van links naar rechts te werpen. De twee laatste namen vertegenwoordigen een groot aantal bedrij-

ven dat niet meer bestaat, maar in het boek weer tot leven komt. De uitgelichte iconische bedrijven worden door de auteurs verpakt in nostalgie. Want uiteraard speelt ook in de jongste uitgave van Peles de geschiedenis een vooraanstaande rol. Zo brengen de twee de Klein Engendaal terug in de staat van decennia geleden. Toen daar onder meer het eerste onderkomen van De Paardenkamp, de werkruimte van kunstenaar Sebo Detmers, de thuishaven van In de Ruimte en de autosloperij Van den Broek waren gevestigd. Of wat te denken van de voorloper van het buurtsupertje van Henk Tiggelaven -in de volksmond beter bekend als Sinterklaas vanwege zijn witte haren en lange baarden bij wie je eigenlijk altijd wel terecht kon als je thuis droog stond. Zo wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van winkelcentrum Soest-Zuid en één aan de locaties van de weekmarkt.

Wie Soester Iconische Bedrijven 3 openslaat, ruikt meteen de aangename geur van versgebakken brood. Alsof het WK 'Heel Holland Bakt' voor de deur staat, opent het boek met een elftal aan beroemde lokale bakkers. Opgesteld staan onder anderen Van Brummelen, Van der Flier, Van Leek, Faas en Tammer. Dat deel 3 kort voor pakjesavond en de kerstboom op de markt komt, geeft wel aan dat de ondernemersgeest is neergedaald op Beijer en Bergers. Vanaf 26 november in de boekwinkels. De auteurs hopen dat hun boek als warme broodjes....

Diverse archieven