



Bijdrage over

Kleyn, Cornelis (1903)

Kleyn-van Essen, Alberta (1907)

in het boek "Rechtvaardigen onder de volken;

Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden".

Aan het eind van 1942 werden Betty Rooselaar, die toen tien jaar oud was, en haar achtjarige broertje Raphael uit Amsterdam naar de familie Kleyn in Soest gebracht, waar zij ondergedoken hebben gezeten tot de bevrijding. Overdag moesten de kinderen binnen blijven, en pas 's avonds mochten zij de tuin achter het huis in. Behalve de broer van Alberta Kleyn-van Essen wist niemand van hun burens of vrienden van de aanwezigheid van de kinderen af.

Het was moeilijk om hen voor de vijf kinderen van de Kleyns verborgen te houden, die tussen de twee en zestien jaar oud waren, maar gelukkig heeft geen van de kinderen zijn mond voorbijgepraat. Als er bezoek kwam of als er een huiszoeking werd gedaan door Duitse of Nederlandse nazi's, dan verstopten Betty en Raphael zich in een kast of onder de vloer.

C. Kleyn was metselaar en het gezin had het met breed. Daarom dekten de ouders van de joodse kinderen, die elders zaten ondergedoken, de kosten van het onderhoud van hun kinderen. Toen zij echter verraden werden en op transport gezet werden naar Sobibor, nam de ondergrondse de kosten voor zijn rekening — maar het waren de Kleyns die het groots aandeel in de onkosten droegen, gemotiveerd door hun haat jegens de Duitsers en de jodenvervolging.

Op 21 augustus 1990 werden Cornelis Kleyn en zijn vrouw Alberta Kleyn-van Essen door Yad Vashem erkend als Rechtvaardigen onder de Volkeren.