



Bijdrage over  
**Klaarhamer, Cornelis Gerrit (1876) en  
Klaarhamer-van Delden, Alida Clasina (1887)**  
in het boek  
“Rechtvaardigen onder de volken;  
Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden”.

In oktober 1942 zag de familie Van Cleeff uit Rotterdam zich gedwongen onder te duiken. Hun buurman Arij van der Meer\* regelde onderduikadressen voor de hele familie. De oudste dochter, Liesl, die elf was, werd ondergebracht bij de familie Klaarhamer in Soest. In 1944 werd Liesl door een Nederlandse vrouw verraden en naar Westerbork gestuurd. Terwijl zij daar werd vastgehouden, slaagde Van der Meer erin Liesl en haar zuster, die ook was gearresteerd en in het kamp vastgezet, van valse doopbewijzen te voorzien die uiteindelijk hun leven hebben gered. Alida Klaarhamer werd gearresteerd en naar een gevangenis in Amsterdam gestuurd, waar ze ten slotte eveneens uit is gekomen.

Op 22 oktober 1980 werden Cornelis Gerrit Klaarhamer en zijn vrouw Alida Clasina Klaarhamer-van Delden door Yad Vashem erkend als Rechtvaardigen onder de Volkeren.