



Selma Louise Goud (18 oktober 1939 - 20 mei 2000) uit Amsterdam. Ze was een dochter van Daniel Goud en Martha Juliette Boom.

Zij dook onder op Braamweg 36 bij familie Engel (Johannes Pieter Engel, zijn vrouw Christina van Altena en hun volwassen kinderen Piet, Nel, Margje en Jansje).

Selma woonde met haar ouders in Amsterdam op de Prinsengracht 786 II. Haar vader was filiaalhouder/vertegenwoordiger in matrassen in dienst van DWU, een Utrechtse matrassenfabriek. Op zijn persoonskaart van de Joodse Raad staat vertegenwoordiger doorgestreept en daarnaast conciërge op de Wilhelmina Catharinaschool. Deze school was gesplitst in een Joods en een niet Joods gedeelte. De zuster van zijn vrouw, Henriette Bosman-Boom was hier directrice.



Selma met haar moeder. Waarschijnlijk in 1941.

De ouders van Selma doken aanvankelijk onder in Nijmegen maar later, na het geallieerde bombardement op Nijmegen (22 februari 1944) op een boerderij in Wijchen.

Verhaal van Tineke Heemskerk-Engel

Dochter van Jan Engel, kleindochter van Johannes Pieter Engel en Christina van Altena

Jan Engel is op 17 juni 1942 in Weesperkarspel getrouwd met Jacoba Baart. Zijn schoonvader Willem had een wasserij en Jan bracht de was met paard en wagen o.a. naar het gezin Goud in Amsterdam. Aan hem is gevraagd of hij kon zorgen voor een onderduikadres van hun dochtertje Selma. Een schoondochter van Willem is haar gaan halen uit Amsterdam. Het afscheid was, zoals te begrijpen dramatisch. Selma kon niet blijven in Weesp omdat het daar te gevaarlijk was en daarom werd Selma gebracht naar de familie van Jan op Braamweg 36 in Soest, die het hun christenplicht vond om het meisje op te vangen. Op dat adres woonden toen Johannes Pieter Engel, zijn vrouw Christina van Altena en vier van hun volwassen kinderen, Nel, Piet, Margje en Jansje. Vader Engel overleed op 5 november 1942, waarschijnlijk was Selma toen al in huis.



Margje, oma Christina, Nel en Selma/Marijke

Selma werd in Soest Marijke genoemd en ging deel uitmaken van het gezin, onder welk voorwendsel dat gebeurde is niet meer bekend. Ze ging in ieder geval gewoon mee naar de Wilhelminakerk.

Margje was degene die voor Marijke zorgde.

In het huis verbleven ook jongens die de Arbeitseinsatz (door de Duitsers opgelegde dwangarbeid) wilden ontlopen.

Na de oorlog is Marijke / Selma herenigd met haar ouders. Tineke Engel weet te vertellen dat dit op een hele nare manier gebeurde. Selma werd voor de tweede keer uit haar vertrouwde omgeving weggehaald en ook voor de familie Engel moet het afscheid zwaar geweest zijn. Gelukkig voor Selma en haar pleegfamilie zijn de families met elkaar in contact gebleven. Margje trouwde in augustus 1945 met Jo de Mos, een van de andere onderduikers. Selma mocht bruidsmisje zijn.

Het is onze droeve
plicht U kennis te ge-
ven van het overlijden
van onze lieve Moeder,
Behuwd-, Groot-
en Pleegmoeder,

CHRISTINA ENGEL,
geb. Van Altena,
in de leeftijd van bij-
na 70 jaar.

Zij is verlost, God
heeft haar welgedaan.

FAMILIE ENGEL.
Soest, 4 Febr. 1948.
Braamweg 36.

De begrafenis heeft
plaats gehad Maan-
dag 9 Februari, op de
Ned. Herv. begraaf-
plaats te Soest.

Toen oma Christina in 1948 overleed stonden de namen van Daniel en Martha bij de eigen kinderen op de rouwkaart.



Selma herenigd met haar ouders.



Lieve Tante Mar en Oom Jo,

Nu het heden is Uw trouwdag
En wij allen zijn zoo blij,
Is het wel vanzelfsprekend,
Dat U ook iets hoort van mij.
Méer dan drie jaar is 't geleden,
Dat ik op een goeden dag
Oma, U en ook de and'ren
Op de Braamweg voor 't eerst zag.
Gij weet allen wel de reden
Waarom ik kwam bij U thuis,
Inplaats van te kunnen blijven
In mijn ouderlijke huis.
Drie jaar is een heele tijd, hoor,
En het is beslist geen dag.
Tante Mar was net mijn Mama,
Als ik dat zoo zeggen mag;
Zij heeft mij dien tijd verzorgd,
Dat is iedereen bekend
En Oom Jo was ook zoo lief steeds
En heeft mij altijd verwend.
Daarom, lieve Oom en Tante,
Oma en anderen tezaam,
Wil ik Unu hart'lijk danken
Voor alles wat gij hebt gedaan.
Moog' de Heer' U altijd geven
Alles wat gij van Hem vraagt,
En gij Hem Uw heele leven,
Ook steeds in het harte draagt.
Dat gij beiden vele jaren
Voor elkander word' gespaard
En Hij Oma en de and'ren
Ook nog honderd jaar bewaart.
Ik zal altijd aan U denken,
Voor U bidden, mijn leven lank,
Alle Engeltjes echter nogmaals
Honderduizend maal bedankt.
Leef lang in geluk en vrede,
Dat gij steeds van elkaar houdt,
Dat de Hemel U moog' zeeg'nan,
Dit wenscht U

Marijke Goud.

Soest, 30 Augustus '45.

Bronnen:

José Goud

Tineke Heemskerk-Engel

<https://www.iodsamsterdam.nl/henriette-bosman-boom/>

<https://www.openarchieven.nl>

<https://arolsen-archives.org>