

Geen kook-, maar coronaboek

SOEST Bas Romein (45) is horeca-ondernemer, actief in Catering Centraal en sinds kort ook DLC. Maar hij zwaait nu ook de scepter in een boek. *Leven en werken op anderhalve meter*, een bundel van de blogs die hij in coronatijd schreef.

Johan van Beek

Waarom eigenlijk? Toen de eerste corona lockdown begon en wij ons horecabedrijf moesten sluiten, besloot ik om een soort corona dagboek bij te houden. Over dingen die ik meemaakte en wat er in het nieuws was.

Had je snel smaak te pakken? In het begin ging ik als een speer. Overdag had ik meer tijd om nieuws te vergaren en om alles in m'n telefoon te tikken. Dus toen schreef ik nog wel eens twee of drie A4'tjes vol. Er gebeurde ook een hoop in het begin. Er werd gehamsterd, de zorg kwam onder druk, de eerste doden vielen, beelden uit de hele wereld, de eerste protesten kwamen. Genoeg om over te schrijven.

Nooit gedacht: het is mooi geweest? Na de 150e blog had ik het idee om nog maar één keer per week een blog te schrijven, er gebeurde toen ook niet zoveel meer. Maar inmiddels zijn we de 200 al gepasseerd. De tweede golf is begonnen en we hebben nieuwe maatregelen, de mondkapjes komen eraan en iedereen gaat zich weer zorgen maken.

Reacties? Ik plaats iedere ochtend op Facebook de blog en app ze naar mensen zonder facebook. In het begin kreeg ik iedere dag ongeveer 100 duimpjes en 20 reacties. Nu ongeveer 70 duimpjes en 10 reacties per dag. Veel mensen die ik tegenkwam vroegen me of ik alsjeblieft niks over ze in de blog wilde schrijven. Van veel mensen hoorde ik dat ze iedere ochtend met mij wakker werden.

Heb je zelf te maken met corona? Het is lang de ver-van-mijn-bedshow gebleven. Een vriend van ons heeft twee weken superziek in bed gelegen. De laatste week berichten van mensen om ons heen die het kregen en vorige week heeft mijn vriendin Marr zich laten testen... positief. We zitten in quarantaine terwijl ik dit tik.



■ Een selectie van zeventig blogs van horeca-ondernemer Bas Romein verschijnt overmorgen in gebundelde vorm.

Eigen foto

Hoezo in boekvorm? We hadden zelf het plan om ze een keer te bundelen en aan liefhebbers te geven. Maar het kreeg pas echt vorm na een appje van Peter Beijer. Dus belande ik aan tafel met hem en Lex Bergers. Samen hebben zij Uitgeverij Peles. Ik was in het begin best wel terughoudend. Wie zit er te wachten op een boek van mij? Maar zij hebben me echt enthousiast gemaakt.

Hoe is het geworden? Ik kon me er geen voorstelling bij maken. Lex en Peter hebben de geselecteerde blogs een beetje ingekort en de tik- en spelfouten eruit gehaald. Toen ik de eerste opzet zag was ik echt verrast, ik heb gewoon een boek, dacht ik. Nog zonder kapt en zonder foto's maar wel al een boek.

Wie deed selectie? Ik heb samen met Marr een middagje in een restaurant doorgebracht met 140 uitgeprinte blogs. Toen hebben we de eerste selectie gemaakt. Peter en Lex hebben ook nog blogs geselecteerd. En samen werden dat er ongeveer 70. De belangrijkste voor ons staan erin. Dus de verjaardagen van

familie, sterfdagen, een uitvaart, Thomas zijn diploma-uitreiking, de musical van een nichtje en de grappigste liedjes en andere verzinsels.

Wat is je beste? Denk toch de 100e. Dat was een mijlpaal, en die zit vol met waar ik het meeste van hou: slechte woordgrapjes. Ik herschrijf ook veel liedjes in corona stijl, ik heb een corona top 40 gemaakt. Die waren ook mooi, maar denk toch dat de 100e het beste was.

De meest aangrijpende? Die over de uitvaart van Paul Smit. Dat was echt een van de meest indrukwekkende dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Helemaal mooi om toen te zien hoe goed het ondanks de corona geregeld was en dat Paul toch het afscheid kreeg die hij verdiende. Krijg gewoon weer kippenvel als ik er aan denk.

De slechtste? Soms had ik geen inspiratie, weinig tijd of er was gewoon niks nieuws te melden. Dan ratelde ik meestal het aantal totale besmettingen uit de Europese landen en de brandhaarden in de rest

van de wereld op. Dat soort blogs hebben de selectie ook niet gehaald.

Welk goede doel steun je? Teamuitbehandeld.nl van Wout Middelman, om een platform te creëren voor uitbehandelde patiënten. Past ook een beetje bij deze corona tijd. Ook dat moeten we samen doen.

Al bezig aan een kookboek? Ik ben meer een kok die van andere koks wat leent en zelf zijn draai eraan geeft. Dan zou het een Bas-kook-Ortolenghi-met-wat-andere-kruiden-boek worden. Daar zit toch niemand op te wachten.

Wil je verder nog iets kwijt? Let allemaal een beetje op elkaar en blijf nadenken.

Leven en werken op anderhalve meter (Dagelijkse observaties in coronatijd), 20,20 euro, ligt vanaf 9 oktober in Bruna, Cigo en de Cornershop, Van de Ven en de beide Primera's; online: uitgeverijpeles.nl. De officiële presentatie (8 oktober) laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Vanwege corona.