

ONTDEK DE GEHEIMEN
VAN DE

KOUDE OORLOG

OP PARK VLEIGBASIS
SOESTERBERG

19 OKTOBER

20 OKTOBER

2019

THEATER

KUNST

VERHALEN

EXCURSIES

AVONTUUR



Inhoudsopgave

Colofon

Dit is een programma van de provincie Utrecht in samenwerking met Het Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum, gemeente Soest en gemeente Zeist.

provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog



Projectleiding:

Marjolein van der Kemp en Peter de la Mar

Vormgeving:

Pier 19, Utrecht

Communicatie:

Anne-Marie Winkelman

Speciale dank gaat uit naar Manutan voor de openstelling van hun terrein en naar JBA Security.



All you need. With love.



JBA Security

Voorwoord	4
Programma Cultuur 	6
Programma Natuur 	16
Programma Avontuur 	18
Plattegrond	14
Programmaoverzicht	22
Algemene informatie	26

Voorwoord

Activiteiten voor jong en oud op vliegbasis Soesterberg

Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog die nooit uitbrak: de Koude Oorlog, die duurde van 1945 - 1991. Een tijd van oost tegen west, spionage en de dreiging van de atoombom. Na de Tweede Wereldoorlog verdeelde de wereld zich in twee blokken: een communistisch en een kapitalistisch blok. Planeconomie in de Sovjet-Unie, de bouw van de Berlijnse Muur, de Amerikaanse communistenjacht onder McCarthy en de grote anti-kruisraketdemonstraties van de jaren tachtig in eigen land bepaalden de sfeer.

Ook in Utrecht heeft de Koude Oorlog heel wat sporen nagelaten, vooral op en rond de voormalige vliegbasis Soesterberg. De aanwezigheid van de Amerikanen had grote invloed op het dorp en leverde veel werkgelegenheid op. Daar was de stemming 'Liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken'.

De vliegbasis kwam na het vertrek van de Amerikaanse militairen in provinciale handen. Omdat het ook een bijzonder natuurgebied is, verkocht de provincie Park Vliegbasis Soesterberg aan het Utrechts Landschap. Het terrein dat altijd verboden gebied was en omgeven werd door geheimzinnigheid werd daardoor toegankelijk voor publiek. Op het terrein zijn nog altijd gebouwen en installaties te vinden die niet ten prooi zijn

gevallen aan de slopershamer en bewaard zijn gebleven. Vanzelfsprekend is dat niet: vrijwel geruisloos zijn sinds de val van de Berlijnse Muur – dertig jaar geleden – veel terreinen uit de Koude Oorlog ontmanteld.

Naast de zorg voor het behouden van het gebouwde erfgoed verdienen ook de verhalen uit deze periode het om opgetekend en vastgelegd te worden. Omdat ze betekenis geven aan het gebied met haar gebouwen en installaties.

Genoeg redenen voor de partijen die bij Park Vliegbasis Soesterberg betrokken zijn om dit jaar speciale aandacht te besteden aan de Koude Oorlog. Op 19 en 20 oktober vindt op de voormalige vliegbasis een groot aantal activiteiten plaats die aan deze periode herinneren. Bijzondere plekken die normaal zijn afgesloten voor het publiek vormen de locatie voor theater, film, muziek, exposities, rondleidingen, speurtochten, games en meer. Er zijn binnen- en buitenactiviteiten voor jong en oud. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Het is ook uw geschiedenis!

Het organisatiecomité wenst u veel plezier!





Foto: Charlie Feld

The man who saved the world - Theaterfirma LINEA REKTA

Hoe de derde wereldoorlog voorkomen werd door slechts één persoon. Een theatervoorstelling over mensen die opstaan, zich uitspreken en tegen de richting in durven te zwemmen.

26 september, 1983 - De wereld is een tikkende tijdbom. Stanislav Petrov is een Russische luitenant-kolonel in de luchtverdedigingseenheid wanneer er vijf kernraketten worden gelanceerd vanuit de Verenigde Staten. Petrov heeft 15 minuten om te reageren. 15 minuten om zijn vaderland te verraden. 15 minuten om te beslissen over het lot van honderden miljoenen levens.

The Man Who Saved The World is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het verhaal van de grootste dissident uit de naoorlogse geschiedenis.

WAAR
WANNEER **Shelter 611**
Zondag | 15:00 uur



Bartho Braat

De zaak Oppenheimer - theatervoorstelling

Na het succes van de opvoering in 2013 tijdens Festival de Basis wordt deze voorstelling opnieuw opgevoerd.

Plots staat alles in oogverblindend licht, een majestueuze paddenstoel-vormige wolk verrijst tot kilometers hoog boven de vlakte. J.R. Oppenheimer had gehoopt dat de explosie minder heftig zou zijn, maar had al jaren het ergste gevreesd. Zijn bom is ontploft. Zijn plicht is vervuld maar een moderne zondeval is gecreëerd. Honderdduizenden doden zijn het gevolg. De schuldigen moeten worden gestraft. Maar dat blijkt zo eenvoudig niet. Want wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze bom? De wetenschappers, de politici, de samenleving, de slachtoffers, iedereen of helemaal niemand?

Regie: Jan Jasper de Vries. Spel: Bartho Braat en Bas Keijzer.
Leeftijd: 15+

WAAR
WANNEER **Commandobunker**
Zaterdag | 10:15, 12:30 en 15:30 uur
Zondag | 10:15, 14:00 en 15:30 uur



Bas Keijzer



Storytrail Park Vliegbasis Soesterberg

De Koude Oorlog heeft ons jarenlang koude rillingen bezorgd. "Beter een raket in de tuin dan een Rus in de keuken" werd een gevleugelde uitspraak. In Berlijn kwam een muur en op Vliegbasis Soesterberg kwamen de Amerikanen om ons een veilig en warm gevoel te geven. Toch bleef de kou altijd in de lucht hangen. Wandel mee met de verhalenvertellers van theatergezelschap Stadsavonturen en voel opnieuw de dreiging van de Koude Oorlog. Maar ook de opluchting, wanneer we de Amerikanen weer vrolijk uitzwaaien. Aanmelden kan op de dag zelf maar je kunt ook alvast een plekje reserveren via: storytrail.nl/agenda-stadswandelingen

DUUR
WAAR
WANNEER **45 minuten.**
Startpunt in het Sheltergebied bij het informatiepunt
Zaterdag en zondag | 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, en 15:00 uur



Korenproject: *The armed man, a mass for peace*

Het indrukwekkende werk *The Armed man, a mass for peace* van Karl Jenkins werd oorspronkelijk opgedragen aan alle oorlogsslachtoffers van de gehele wereld. Jenkins werd bij het componeren van deze anti-oorlog mis geïnspireerd door de vreselijke gebeurtenissen in Kosovo. Muzikant en componist Harrie Herfst droomt ervan om dit stuk in 2020 op te voeren op Park Vliegbasis Soesterberg met een koor van 500 leden. Vandaag vertelt hij over zijn idee en geeft aansluitend twee zangworkshops. Doe je mee? Alleen luisteren kan natuurlijk ook.

WAAR
WANNEER **Shelter 611**
Zaterdag | 10:30 kick-off. Workshop om 11.00 en 13:00 uur

Kunstwerken in shelters en bunkers op het munitiepark



Foto: Peter Crucq

VRILLE - Sanja Medic

In deze munitiebunker heeft de Servische-Nederlandse Sanja Medić 13 piepschuimen panelen geplaatst waarin het silhouet van een vliegtuig langzaam om de as lijkt te kantelen. Daarmee roept de installatie het beeld op van een stunt tijdens een vliegshow, maar ook van de tovlucht (vrille) die neerstortende vliegtuigen maken als ze geraakt zijn.

WAAR
WANNEER **Munitiebunker 75**
Doorlopend



Crown of Creation - Erik Odijk en zeven gastkunstenaars

Samen met zeven gastkunstenaars maakte Erik Odijk een monumentale muurtekening op de wanden van munitiebunker 76. In de muurtekening staat de natuur op de vliegbasis centraal. Natuur die zich op dit terrein zo goed heeft kunnen ontwikkelen, ondanks of juist dankzij de aanwezigheid van militairen. De collectieve werkwijze én de diverse bloemen in de tekening roepen herinneringen op aan de tijd van de flowerpower in de jaren '60 van de vorige eeuw. Niet toevallig ook een periode waarin de dreiging van de Koude Oorlog haar hoogtepunt bereikte.

WAAR
WANNEER **Munitiebunker 76**
Doorlopend



Foto: Wout Hoogendijk

32 TFS DOUBLE LIFE - Laurence Aëgerter

Verstopt in het sheltergebied ligt de ondergrondse legering waar soldaten zich konden terugtrekken wanneer een chemische aanval dreigde. Op deze plek maakt Laurence Aëgerter met haar installatie 32TFS Double Life de angstige tijd van de Koude Oorlog op indringende wijze voelbaar.

WAAR
WANNEER **Ondergrondse Legering**
Doorlopend



WAAR
WANNEER

Kunstenaars in shelter 612

In het kader van herbestemming van gebouwen op Park Vliegbasis Soesterberg is een aantal shelters verhuurd. In Shelter 612 hebben vier jonge kunstenaars hun intrek genomen. Ze hebben daar ieder hun eigen unieke werkruimte gebouwd. Zo krijgt de shelter een geheel nieuw leven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen en kennis maken met de kunstenaars.

Shelter 612
Doorlopend
10:00 - 12:00 uur Meet & greet met de kunstenaars



Foto: Rietveld Landscape, Studio Frank Havermans, Michiel de Cleene)Secret Operation

WAAR
WANNEER

RAAAF | Studio Frank Havermans

Het kunstobject Secret Operation 610 doet de geheimzinnige sfeer van de Koude Oorlog en het angstaanjagende oorlogstuig herleven. Secret Operation 610 beweegt zich op rupsbanden in een tergend langzaam tempo voort. Vanuit dit voertuig kun je op een andere manier naar de omgeving en de historie van de militaire vliegbasis kijken. In de Secret Operation kun je informatie krijgen over het crowdsourcingsproject Koude Oorlog waarin we locaties uit deze periode in beeld willen krijgen.

Op het terrein voor Shelter 610
Doorlopend





Lezingen en exposities

Een week in een atoombunker - Rob Moonen en Loek Grootjans

Rob en Loek hebben zich in 2007 zeven dagen laten opsluiten in een ondergrondse nucleaire bunker in Venlo. Wat gebeurt er als je geheel van de buitenwereld bent afgesloten? Hoe kom je je dagen door? Hoe houd je het gezellig? Ze vertellen hoe ze dit experiment hebben beleefd.

WAAR **Commandobunker**
WANNEER **Zondag | 12:15 uur**

Koude oorlog in de regio - Kees van Leeuwen

Kunstenaar Kees van Leeuwen is expert op het gebied van de Koude Oorlog. Hij vertelt over de gebouwen die in de provincie Utrecht zijn gebouwd en de maatregelen die zijn genomen voor de bescherming van de bevolking.

WAAR **Commandobunker**
WANNEER **Zaterdag | 13:45 uur**

Give me time, any time at all - Martijn Bakker

Martijn vertelt over een uiterst geheime groep spionnen die tijdens de Koude Oorlog in Berlijn gestationeerd was en overal in Europa missies heeft uitgevoerd. Ook in Nederland.

WAAR **Commandobunker**
WANNEER **Zaterdag | 11:15 uur**

Luchtwachtstorens - Sandra van Lochem

De toenemende dreiging van een (nucleaire) oorlog tussen de landen van het Vrije Westen en het Oostblok leidde in 1950 tot de oprichting van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) om voorbereid te zijn op een Russische aanval. Het KLD bouwde tussen 1951 en 1955 een netwerk van 276 hoge uitkijkposten verspreid over het hele land. Sandra laat een korte film zien en vertelt hoe het netwerk van torens functioneerde, wie ze bemanden en waarom ze inmiddels weer bijna allemaal afgebroken zijn.

WAAR **Commandobunker**
WANNEER **Zaterdag | 14:45 uur**
Zondag | 11:15 uur

De culturele betekenis van de Koude Oorlog - Jaap Verheul

De Koude Oorlog heeft een blijvende erfenis nagelaten in het publieke geheugen en de populaire cultuur in Nederland. Het was een open botsing van ideeën en culturen die de wereld verdeelde in twee ideologisch gedefinieerde kampen. Wat heeft de Koude Oorlog in cultureel opzicht voor Nederland betekend?

WAAR **Shelter 611**
WANNEER **Zondag | 10:45 uur**





Nederland in de Koude Oorlog - Laurien Crump

Wat was de rol van Nederland in het internationale krachtenveld tijdens de Koude Oorlog? Hoe verhiel Nederland zich tot de Sovjet-Unie en Oost-Europa? Was Nederland inderdaad een voorvechter van de mensenrechten? Hoe stelde Nederland zich op binnen internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschap en de NAVO? In deze lezing werpt Laurien Crump aan de hand van een aantal casestudies een nieuw licht op deze zaken. Zij trekt daarbij ook parallellen met het heden en probeert aan de hand van archiefonderzoek tijdens de Koude Oorlog de huidige opstelling van Nederland in de internationale politiek te duiden. Bevindt Nederland zich in een nieuwe Koude Oorlog of speelt er iets anders?

WAAR **Shelter 611**

WANNEER **Zaterdag | 14:30 uur**



Vraag maar raak

Heb je spullen uit de Koude Oorlogsperiode en weet je niet goed hoe ze werden gebruikt, waar ze voor waren bedoeld of wat de betekenis ervan was? Kom dan naar het Nationaal Militair Museum. De conservatoren zitten voor je klaar om je te vertellen welke 'schatten' jij in je bezit hebt. Uiteraard kun je ook gewoon komen kijken.

WAAR In het Auditorium van het Nationaal Militair Museum

WANNEER Zaterdag en zondag | 10:00 - 14:30 uur



Bioscoop

In het munitiepark is een kleine bioscoop ingericht met een doorlopend programma. Ga rustig even zitten en geniet bijvoorbeeld van de film *Blauwdruk van een Koude Oorlog*. Oud luchtverkeersleider Rolf Migo geeft een korte inleiding op filmbeelden die hij in de periode '75 - '81 heeft gemaakt vanuit de verkeerstoren op de basis en vanuit helikopters.

WAAR **Munitiebunker 78**

WANNEER **Doorlopend**

Exposities



WAAR

WANNEER

Expositie Koude Oorlog

Hoe zat het nu precies met die Koude Oorlog? Hoe is die ontstaan? Wat was de dreiging? Hoe zag de voorlichting aan de bevolking eruit en hoe verschilde die van voorlichting die de bevolking van Rusland bijvoorbeeld van de overheid kreeg. Koude Oorlog-expert Kees van Leeuwen en Het Utrechts Landschap hebben een kleine expositie opgezet die in de toekomst steeds verder zal worden uitgebouwd.

Commandobunker

Doorlopend



WAAR

WANNEER

KOSTEN

Expositie Vrouwen in de Krijgsmacht

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de eerste vrouwenkorpsen werden opgericht: het Vrouwenhulpkorps, het VK-KNIL en de MARVA (marine vrouwenafdeling). Deze tentoonstelling belicht de geschiedenis van 75 jaar vrouwen in de krijgsmacht. Rond 1980 zijn deze korpsen opgeheven en zijn vrouwen opgenomen in (vrijwel) alle andere onderdelen en afdelingen van de Krijgsmacht. Door middel van enkele interviews en bijzondere objecten (met name uniformen) wordt deze geschiedenis verteld.

Nationaal Militair Museum

Doorlopend

Toegang gratis met Museum Jaarkaart, voor niet-pashouders geldt een aangepast tarief.



LOCATIES

- LOCATIES
- AUTOWEG
- VOETPAD
- TREINROUTE
- ENTREE
- EHBO
- TOILET
- FIETSENSTALLING
- TREINHALTE
- PICKNICK PLEK
- INFORMATIE
- PARKEREN

Let op, de afmetingen op deze kaart zijn niet natuurgetrouw.

← STATION DEN DOLDER

N238

FIETSERS ENTREE

SPoor

bunker 75 & 76

halte munitiepark

bunker 78/bios

MUNITIEPARK

VERLENGDE PALTZERWEG

SHELTERGEBIED

ZWEEFVLIEGBAAN

LOOP/FIETS OVERGANG

shelter 612

shelter 611

commando bunker 600

halte sheltergebied

start story trail

ondergrondse legering

start kunstroute
start poezieroute
start monumentenroute

bunker 83

auditorium

halte museum

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM

HERTENLAAN

overdekte picknick
foodtrucks

WC

shelter 610

EHBO

overdekte picknick

LANDINGSBAAN

LOOP/FIETS OVERGANG

FIETSERS ENTREE

PARK VliegBASIS SOESTERBERG

SOESTERBERG

N237



De verkeerstoren uit de jaren 50

Kunstroute & Monumentenroute

Bijna 100 jaar lang was het terrein van Park Vliegbasis Soesterberg een officieel vliegveld. Een vliegveld dat als bakermat heeft gediend voor de ontwikkeling van de luchtvaart aan het begin van de 20e eeuw. Maar dat ook een belangrijke rol heeft vervuld in de Tweede Wereldoorlog en in de Koude Oorlog daarna. Decennialang was dit gebied hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Ga mee op zoek naar sporen van dit roemruchte verleden. Speciaal voor dit weekend zijn twee wandelroutes ontwikkeld: een **Monumentenroute** van ca. 30 minuten en een **Kunstroute** van ca. 60 minuten. Beide starten vanuit het Nationaal Militair Museum. Geniet van de prachtige natuur en de mooie verhalen.

WAAR Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij het informatiepunt in het Sheltergebied of bij het Nationaal Militair Museum

WANNEER Doorlopend



Diet Groothuis

Poëzieroute & voordracht gedicht

De stadsdichters van Zeist, Diet Groothuis en Mary Heylema, leveren een bijzondere literaire bijdrage. Diet schreef speciaal voor deze gelegenheid een nieuw stadsgedicht over de Koude Oorlog, dat ze zal voordragen tijdens de opening van het evenement.

WAAR Shelter 611

WANNEER Zaterdag | 9:30 uur



Mary Heylema

Mary verzorgt een rondwandeling waarbij ze bestaande, bij de locatie passende gedichten voordraagt. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

WAAR Verzamelen bij de ingang voor het Nationaal Militair Museum

WANNEER Zaterdag | 13:30 uur



Fiets- en wandelexcursies door gidsen van Het Utrechts Landschap

De gidsen van Het Utrechts Landschap kunnen als geen ander vertellen over de bijzondere natuur op Park Vliegbasis Soesterberg en de restanten die er te vinden zijn uit de Koude Oorlogsperiode.

Je kunt met ze mee op expeditie over het terrein op de fiets (duur ongeveer 1,5 uur) of te voet (duur ongeveer 45 minuten).

WAAR Startpunt bij de shelter van het Utrechts Landschap
WANNEER Zaterdag en zondag

Fietstochten starten om 10:30 en 14:00 uur

De wandelingen starten om 11:30 en 14:30 uur



Foto: Renk Ruiters

Kijkje op de Zweefvliegbaan

Altijd al eens midden op de zweefvliegbaan willen staan? Dat kan! Speciaal tijdens dit weekend is het mogelijk om de baan over te steken, normaal is dit gebied niet toegankelijk voor publiek. Loop of fiets er eens overheen en ervaar de weidsheid. Laat je je liever vervoeren? Dat kan ook. Er rijden treinen en militaire vrachtwagens die je van de ene kant naar de andere kant vervoeren.

WAAR Opstappen in de trein of vrachtauto bij de haltes (zie plattegrond)
WANNEER Doorlopend



Foto: Renk Ruiters

Wil je graag een uitgebreide fietsroute volgen?

Er is een mooie fietstocht van 30 km om en over Park Vliegbasis Soesterberg. Bij de informatiepunten in het Sheltergebied of bij het Nationaal Militair Museum kun je een routebeschrijving ophalen of downloaden de route op de website van het Utrechts Landschap, onder routes.

WAAR Vertrekpunt vanaf parkeerplaats De Bergjes aan de Van Weerden Poelmanweg (N413) tussen Soestduinen en Soesterberg.
WANNEER Doorlopend



Geocache-fietspuzzeltocht: Sporen uit de Koude Oorlog

In deze geocache-fietsstocht van 19 kilometer zijn zoveel mogelijk nog zichtbare sporen uit de Koude Oorlog opgenomen. De route begint en eindigt bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Speciaal voor gezinnen zijn enkele quizvragen aan de tocht toegevoegd. De antwoorden zijn nodig voor het vinden van de cache. De geocache is te vinden op: www.coord.info/GC7XT8K of scan de QR code.

WAAR Start- en eindpunt van de geocache is bij het Nationaal Militair Museum

WANNEER Doorlopend



Toestellen bij het Nationaal Militair Museum

Benieuwd hoe de cockpit van een vliegtuig eruitziet? Buiten bij het Nationaal Militair Museum staan een aantal toestellen waar je tijdens dit weekend in kunt kijken.

WAAR Buitenterrein Nationaal Militair Museum

WANNEER Doorlopend



Lezing: hoe poep je in een tank?

Dirk Staat is conservator in het Nationaal Militair Museum. Hij weet alles van tanks. Hoe die werkt, wat je er allemaal mee kunt, hoe je erin moet klimmen en wie waar zit. Maar wat nou als je in een tank zit en ineens heel erg naar de wc moet? Dirk weet het antwoord!

Foto: Ministerie van Defensie

LEEFTIJD Voor kinderen en hun (groot)ouders vanaf 7 jaar

WAAR Nationaal Militair Museum - Auditorium

WANNEER Zaterdag en zondag | 15:00 uur



Gamerroom

Dol op gamen? Ben jij een Minecraft koning? Kom dan naar Shelter 610. In een interactieve speurtocht ontdek je alles over de koude oorlog in de omgeving van Soesterberg. Er is een variant voor 6-11 jaar en een voor 12-14 jaar. Lukt het jou om de codes te vinden en de geheime kist te openen?

WAAR Shelter 610

WANNEER Ieder half uur tussen 10:00 en 16:00 uur



Escaperoom BUNKER 83

In Escaperoom Bunker 83 ervaar je de dreiging van de Koude Oorlog. De escape game speelt zich af in een militaire commandobunker ten tijde van de Koude Oorlog. Aan de oostgrens staat de Sovjet-Unie met een enorme legermacht klaar om binnen te vallen. Tegelijkertijd mobiliseren de Amerikanen zich op strategische locaties in Europa. Er is maar weinig nodig om de strategie van *Mutual Assured Destruction* te activeren: een aanvalsketen die resulteert in de vernietiging van zowel aanvaller als verdediger. Totale wereldvernietiging.

Met jouw team stap je binnen in een Russische of Amerikaanse atoombunker van waaruit nucleaire raketten kunnen worden afgevuurd. Het is het epicentrum van de wereld. Verdeel je team over de *War room* en de *Ops room*. Wie geeft orders en wie voert uit? Volg je orders op of neem je zelf verantwoordelijkheid? Hoe kom je hieruit? Kom je hier wel uit? Bunker 83 is een unieke ervaring, waarbij jouw keuzes het lot van de wereld bepalen.

DUUR 1,5 uur. Per keer kunnen 26 mensen deelnemen.

Opgeven bij het informatiepunt bij het Museum. De spellen zijn moeilijk, maar te spelen voor kinderen vanaf 12 jaar.

WAAR Bunker 83 bij het Nationaal Militair Museum

WANNEER Zaterdag en zondag | 10:30, 12:00, 13:30 en 15:00 uur



Commandobunker

Achter een loodzware, meer dan dertig centimeter dikke deur, vind je bunker 600. Dit was de Amerikaanse commandobunker tijdens de Koude Oorlog. Deze bunker is bestand tegen alles dat de Russen konden inzetten: chemische, biologische en zelfs nucleaire wapens. In het geval van een aanval konden circa 65 personen hier drie tot vier weken verblijven, onafhankelijk van de buitenwereld. De gidsen van Het Utrechts Landschap vertellen er graag meer over.

WAAR **Commandobunker**
WANNEER **Doorlopend**



Ondergrondse legering

Verstopt in het sheltergebied ligt de ondergrondse legering waar soldaten zich konden terugtrekken wanneer een chemische aanval dreigde. Benieuwd hoe dat er uit zag? Bezoek dan deze bijzondere plek. Gidsen van Het Utrechts Landschap zijn aanwezig voor een toelichting.

WAAR **Ondergrondse legering**
WANNEER **Doorlopend**



PROGRAMMAOVERZICHT ZATERDAG 19 OKTOBER

	SHELTERGEBIED							MUNITIEPARK		NATIONAAL MILITAIR MUSEUM		
	Commandobunker 600	Shelter 610	Shelter 611	Shelter 612	Kantoorshelter Utrechts Landschap	Ondergrondse Legering	Informatiepunt	Bunker 75 en 76	Bunker 78	Auditorium	Buiten	Bunker 83
DOOR-LOPEND	Expositie Koude Oorlog	Kunstobject Secret Operation		Kunstenars in shelter 612		Uitleg over de ondergrondse legering		Kunstwerken	Bioscoop	Expositie Vrouwen in de krijgsmacht	Kijken in vliegtoestellen	
	Verhalen over de commandobunker	Foodtrucks cateringplein				Kunstwerk TFS 32 Double Life						Monumentenroute
											Kunstroute	Militaire voertuigen

TIJD												
09:30			FEESTELIJKE OPENING									
09:45												
10:00		Gameroom leder half uur										
10:15	De zaak Oppenheimer											
10:30			Korenproject A Mass for Peace									
10:45												
11:00					Meet & greet met kunstenaars							
11:15	Lezing over geheime groep spionnen tijdens de Koude Oorlog			Koor workshop		Excursie Park Vliegbasis Soesterberg op de fiets						
11:30												
11:45												
12:00												
12:15												
12:30	De zaak Oppenheimer											
12:45												
13:00												
13:15												
13:30												
13:45	Lezing Koude Oorlog in de Regio											
14:00												
14:15												
14:30												
14:45	Lezing over de Luchtwachttorens											
15:00												
15:15												
15:30	De zaak Oppenheimer											
15:45												
16:00												



Algemene informatie



ETEN & DRINKEN

Moe van alle indrukken en toe aan een hapje of een drankje? Strijk neer bij een van de cateringpunten op de basis:

- Het Nationaal Militair Museum.
- In het sheltergebied is een cateringplein met verschillende foodtrucks.
- Voor wie gewoon even wil uitrusten of zelf meegebrachte versnaperingen wil nuttigen: er is in het sheltergebied een zitgedeelte ingericht.



Leesvoer

Voor geestelijk voer wordt ook gezorgd: Vier edities van The Receptor liggen ter inzage in het zitgedeelte. In deze kranten lees je feiten en worden mythes rondom de vliegbasis ontrafeld. De verhalen balanceren op het randje van echt en onecht.

De kranten zijn gemaakt door Roosje Klap en Kaleb de Groot i.s.m. redacteurs Paul Kempers en Brigitte van der Sande.

BEREIKBAARHEID

We raden aan om vooral op de fiets of met het openbaar vervoer te komen.

OV

Het Nationaal Militair Museum is vanaf station Amersfoort rechtstreeks bereikbaar met bus 356.

Vanaf Station Den Dolder is het 15 minuten lopen naar de ingang van het sheltergebied aan de Hertenlaan 12, Huis ter Heide.

Bus 59 stopt op de Vossenlaan in Bosch en Duin. Vandaar is het 10 minuten lopen naar ingang 4.

Parkeren

Auto

- 1) Op het terrein bij het Nationaal Militair Museum. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden (P2). Adres voor navigatie: Verlengde Paltzerweg 1, Soest

- 2) Parkeerplaats De Bergjes aan de Van Weerden Poelmanweg, Soest
- 3) Bij Manutan aan de Hertenlaan in Huis ter Heide. Vandaar is het 5 minuten lopen naar ingang 4 waar je gelijk in het sheltergebied bent.

(Brom)fietsen

Er zijn (brom)fietsstallingen in het Sheltergebied bij de ingang aan de Hertenlaan of bij het Nationaal Militair Museum bij P1.

Bij de stations Soest Zuid en Amersfoort en bij het busstation in Zeist (Bethanieplein) kun je OV-fietsen lenen met een OV-fietsabonnement. Meer informatie op www.ov-fiets.nl

INFORMATIEPUNTEN

Voor vragen zijn er speciaal ingerichte informatiepunten in het Sheltergebied en bij het Nationaal Militair Museum (zie plattegrond).

EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hulp nodig? Wend je tot de EHBO-posten in het Sheltergebied en bij het Nationaal Militair Museum.

LET OP!

Park Vliegbasis Soesterberg is een natuurgebied. Daar gelden een aantal regels:

- Het natuurgebied is te betreden tussen zonsopgang en zonsondergang.
- Honden mogen niet op het terrein.
- Wandelen en fietsen is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde paden.
- Tijdens dit evenement is het toegestaan om via de aangegeven passage de landingsbaan van de zweefvliegers over te steken. Neem daar vooral eens een kijkje maar begeef je niet buiten de aangegeven zone. Dit is erg gevaarlijk.
- Park Vliegbasis Soesterberg was een militair terrein. In het gebied zijn niet-gesprongen explosieven aanwezig. De wandel- en fietspaden zijn gecontroleerd en veilig bevonden. Ga niet van de paden af.
- Gebruik van drones en modelvliegtuigen is verboden.
- Het is verboden om op Park Vliegbasis Soesterberg te detecteren en te graven.



 2019 THEMAJAAR

KOUDE OORLOG